

# Hallo



**Leuk dat je een elfje in huis wil nemen!**

Lieve .....,

Een elf uit de Noordpool is heel speciaal.  
Deze gast komt niet voor jou alleen, maar voor jullie allemaal.

Een naam mag je zelf nog kiezen.  
Je elf houdt wel niet zo van wiezen.

Bewegen of praten zal je hem niet zien doen.  
De eerste avond kan je hem altijd nog snel verrassen met een dikke  
knuffel of zoen.

De rest van de kersttijd mag je hem niet meer aanraken.  
Dan verliest hij zijn magie, en kan hij niet meer thuis geraken.

Geniet van de kersttijd met je elf om je heen,  
Zorg dat hij niet vastgeraakt in het schoorsteengewelf!

Liefs, de Kerstman

Ho ho ho