

# Hallo



Lieve ..... ,

Ik heb er niet zo lang over nagedacht.

Want ik wist het ineens vannacht.

Natuurlijk ga ik met jullie mee op reis.

Grappen en grollen, het wordt vast heel wijs.

Laat ons samen plezier maken dan...

Er is niets wat ik niet kan.

ik maak mijn koffer nog vandaag.

Heb ik pilletjes nodig voor mijn maag?

Liefs, jullie elf