

Hallo



Lieve

Wat was het fijn om jullie te zien,
Mag ik volgend jaar even terugkomen misschien?
We deden samen heel wat leuke dingen.
Ik vond het fijn om met jullie koekjes te bakken, met
wc-papier te spelen en liedjes te zingen.
Nu is het weer tijd om naar de Noordpool te gaan.
Maar niet getreurd want als jij dat wil, ben ik er
volgend jaar weer en kunnen we er volop tegenaan.
Vanaf morgen maak ik met elfenvrienden plezier.
Mijn deurtje staat voor jullie altijd op een kier.
Ik stopte in mijn dagboek een beetje magie.
Zodat alles wat jullie willen vertellen ik altijd zie.
Dus schrijf maar lekker brieven naar mij, ik kan niet
antwoorden, maar enkel lezen maakt me ook heel blij.
Tot volgend jaar!

Liefs, jullie elf